



Nieuwsbrief nr.3

Koningin Beatrixschool

Kosterijweg 5-7, 3774 BG Kootwijkerbroek

☎ 0342-442000 ✉ directie@kbskootwijkerbroek.nl 🌐 www.kbskootwijkerbroek.nl

15 oktober 2020

Vooraf

De schoolweken zijn voorbij gevlogen en volgende week is het alweer herfstvakantie. De afgelopen periode is het best een onrustige tijd geweest met veel vervangingen. Gelukkig konden de kinderen de meeste dagen gewoon naar school. Het is een volle nieuwsbrief geworden, waarin verschillende nieuwe gezichten in de school zich voorstellen en met mensen van wie we helaas afscheid (hebben) moeten nemen. Veel leesplezier.

Afscheid

Eind september hebben we afscheid genomen van Julian van den Brink uit groep 6. Julian is gestart op de Junior Academie van 't Speel-Kwartier in Veenendaal. We wensen Julian een fijne tijd toe op zijn nieuwe school!

Afscheid juf Marina

Bedankt, bedankt! Nog even terug naar vrijdag 17 julidie dag nam ik afscheid van de Koningin Beatrixschool.

De morgen begon met een korte sing-out in de gymzaal met alle kinderen van school. Zo mooi om nog één keer met z'n allen samen te zingen voor onze God.

Daar moest ik ook even naar voren komen. Zonder dat ik het wist was er blijkbaar geld ingezameld: ik kreeg een sieradendoosje met een waardebon waar ik echt even stil van werd!

Daarna kwamen alle groepen één voor één buiten bij mij langs en zongen een lied met een door hun juf/meester bedachte tekst. Echt heel leuk om te horen en zo alle leerlingen nog een keer voorbij te zien komen.

Aan het eind van de morgen kwamen nog veel ouders en kinderen afscheid nemen, ook dat heb ik echt gewaardeerd.

In de zomervakantie kreeg ik nóg een leuke verrassing: een fotoboek met heel veel foto's waarop (oud-)leerlingen staan met in hun hand een A4 met daarop een woord dat volgens hen bij mij past, superleuk! En onlangs kreeg ik zelfs nog een 2e fotoboek; hierin staan de foto's van de afscheidsmorgen. Twee prachtige boeken dus om met veel plezier in terug te kijken.

Inmiddels heb ik de waardebon omgewisseld voor een gouden ketting, gouden oorbellen en een gouden ring! Al met al bijzondere én blijvende herinneringen aan mijn mooie, fijne tijd op de Koningin Beatrixschool!

Kinderen, ouders en collega's...nogmaals bedankt voor de gezellige morgen, de lieve woorden, kaarten, bloemen én de prachtige cadeaus!!

Maar ook bedankt voor het vertrouwen en de fijne contacten tijdens al die jaren waarin ik met

héél veel plezier op 'onze' school mocht en kon werken!

Bovenal ook dank aan de Here God, Hij gaf mij daarvoor de kracht!

Zijn onmisbare zegen wens ik u en jullie allemaal toe!

Een hartelijke groet van (juf) Marina



Afscheid Tiemen

De week na de herfstvakantie is Tiemen dan echt voor het laatst op school. Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan! Op donderdagmiddag hebben de kinderen nog wat laatste klusjes voor hem ;-). Aan het eind van de middag zal Tiemen ons nog op iets lekkers trakteren. Mogelijk is uw kind daardoor iets later uit school.

Welkom Robin, Levi en Anaïs

Na de herfstvakantie starten drie nieuwe leerlingen op school. Robin (gr 7a) en Levi (gr 4a) van de Berg komen vanuit Barneveld naar Kootwijkerbroek. Anaïs Chaves de

Oliveira (gr 2c) is vanuit Voorthuizen in Kootwijkerbroek komen wonen. We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school.

Berichtje van de nieuwe conciërge

Beste ouders en kinderen,

Per ingang van 1 november hoop ik jullie nieuwe

conciërge te worden en daarom wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Wim Brul, ik ben 50 jaar en al 21 jaar getrouwd met Laura en samen hebben wij 3 kinderen in de leeftijd van 20, 17 en 11. Wij wonen sinds 2002 met veel plezier in De Glind en zijn kerkelijk verbonden bij de Hervormde Kerk in Barneveld.

De afgelopen 23 jaar ben ik vrachtwagenchauffeur geweest bij een transportbedrijf in Barneveld, waar ik met veel plezier heb gewerkt. Nu is het tijd voor iets nieuws, conciërge worden op jullie school en daar heb ik heel veel zin in.

In mijn vrije tijd hou ik niet zo van stil zitten, ik ben dan ook graag bezig met allerlei klus- en sleutelprojecten, zoals het opknappen van fietsen en scooters, of andere klusprojecten in- en rondom het huis.

Ik kijk ernaar uit om jullie te leren kennen.

Vriendelijke groet,

Wim

Kwink

Op school besteden wij veel aandacht aan Sociaal Emotioneel Leren met behulp van de methode



Kwink. Elke twee weken wordt er een les gegeven. In deze les staat een bepaalde 'Kwink van de week' centraal, deze week is dat bijvoorbeeld: 'Doe als een Condor: zeg het positief!'

Door de week heen komt deze 'Kwink van de week' meerdere keren terug en besteden we hier aandacht aan door bijv. een spelletje, rollenspel of een gesprek wanneer er iets is voorgevallen. Bewezen is dat het meerdere keren terug laten komen in andere situaties, ervoor zorgt dat de kinderen het dan ook echt gaan onthouden en toepassen.

Om het toepassen in andere situaties te bevorderen, is er ook vier keer per jaar een nieuwe Koelkastposter beschikbaar voor thuis. Hierop staan verschillende activiteiten om ook thuis het gesprek aan te gaan over de onderwerpen die in de groep zijn besproken. Doet u mee? De poster is bijgevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief. Wie heeft er als eerste Bingo?



Veiligheidshesjes

De 'donkere tijd' is al weer begonnen! Ook in deze periode (weer of geen weer) gaan er veel kinderen op de fiets naar school. Dat is gezond en willen we zeker stimuleren. Op school zijn gratis reflecterende hesjes verkrijgbaar, zodat uw kind, ook in het donker, goed zichtbaar is. Als u hiervoor belangstelling heeft, kan uw kind er eentje ophalen bij juf Gerlinde.

Fietscontrole

Helaas hebben we moeten besluiten om onze jaarlijkse fietscontrole te

laten vervallen. In verband met de huidige (aangescherpte) maatregelen rondom corona willen we het aantal volwassenen in de school beperken. Vanuit de verkeerscommissie zullen we u binnenkort (nogmaals) attenderen op de verkeersveiligheid en de veiligheid van de fiets, vooral nu de winter weer voor de deur staat!

Bijbelverhalen

Hierbij het bijbelrooster voor de komende weken.

Week 44

- Jakobs droom
- Jakob bij Laban
- Jakob verlaat Laban

Week 45

- Schipbreuk van Paulus
- Dankdag

Week 46

- Verbond tussen Jakob en Laban
- Jakob is bang voor Esau
- Jakob en Esau verzoend

Kinderboekenweek

Wat hebben we een gezellige Kinderboekenweek (KBW) achter de rug.

In alle klassen is er lekker veel (voor)gelezen en op het moment dat de leestoeter door de school ging, mochten de kinderen al het werk neerleggen en heerlijk een kwartiertje lezen. Dat was elke dag weer een feestje!

Het thema van de KBW dit jaar was: En Toen... De kleuters zijn teruggegaan naar de Middeleeuwen. Zij werken over het thema ridders en kastelen. De middenbouw is teruggegaan naar de tijd van opa en oma. En de bovenbouw is aan de slag gegaan met ontdekkers en uitvinders. Al met al heel divers, maar allemaal even terug in de tijd.

Het hoogtepunt van deze KBW was toch wel de voorleeswedstrijd. In de klas zijn de voorrondes gehouden en op donderdag 8 oktober mocht er uit elke groep één leerling voorlezen op de grote stoel in de hal. Wat heeft iedereen het fantastisch gedaan! Grappige boeken, spannende verhalen... We hebben genoten! De uiteindelijke winnaars zijn geworden: Anne (uit groep 1/2b), Twan (groep 4/5) en Manon (groep 7/8) Nogmaals van harte gefeliciteerd!



Kamp

We kwamen op school en onze spullen werden in de kar gezet. Daarna gingen we naar de klas om te beginnen met elkaar. We werden uitgezwaaid door onze ouders, toen we gingen fietsen. Na een uur hadden we een pauze bij Schovenhorst, daar gingen we ook lunchen. Daarna gingen we weer fietsen naar het kamphuis. Toen we er waren gingen we onze kamers klaarmaken. We gingen spelen en we aten macaroni. Daarna deden we 6 kamp en nog een spel. Toen

gingen we slapen nou niet iedereen. 's Morgens gingen we ontbijten, daarna gingen we ons klaarmaken voor het klimbos en het zwemmen. Het was echt superleuk! We kwamen terug en toen gingen we even spelen. Die avond gingen we barbecueën. Een poosje na het eten mochten we ons klaarmaken voor de bonte avond. De bonte avond was grappig en gezellig. We gingen spelen rond het kamphuis. 's Ochtend werden we wakker gemaakt door meester Dirk met zijn stomme muziek box 😊😊 Na het ontbijt gingen we op de fiets naar het strandje om een zandkasteelwedstrijd te doen. We fietsten naar de midgetgolfbaan en gingen golfen. Toen we op school aankwamen waren we kapot want we waren al moe een hadden een sterke wind tegen. Het leukste vonden wij de bonte avond het klimbos en het zwemmen en de spellen natuurlijk. 😊

Gemaakt door: Fleur en Evy

Geboren

Bij Ruben (gr. 8) en Bente (gr.5) is op 5 oktober een zusje geboren: Daantje. We willen de ouders Bart en Rianne en de rest van het gezin van harte feliciteren met dit nieuwe leven.

Schoolontbijt

Donderdag 5 november is er het jaarlijkse schoolontbijt! We ontbijten deze morgen gezellig op school. De kinderen mogen in hun pyjama op school komen. Wilt u eigen bord en bestek meegeven?

Dankdag

Woensdag 4 november vieren we Dankdag. Deze dag kunnen we helaas niet naar de kerk i.v.m. de geldende coronamaatregelen. Het thema is 'Dank God in alles!' Op school hopen we hier in de klas aandacht aan te besteden.

Schoolfruit

Vanaf week 46 krijgen we weer 3 keer per week schoolfruit. Dit is gewoon op onze vaste fruitdagen (woensdag, donderdag en vrijdag) Woensdag 11 november krijgen de kinderen voor de eerste keer fruit op school.

Agenda

19 - 23 okt	Herfstvakantie
27 okt	Sing-in
29 okt	Afscheid Tiemen
4 nov	Dankdag
5 nov	Schoolontbijt
13 nov	Rapport
19 nov	Spreekavond gr 3-8
24 nov	Spreekavond gr 3-8

Verjaardagskalender

Oktober		
15	Marilyn van den Brink	1/2c
25	Liz van den Berg	4/5
28	Vera Veen	7/8
29	Timothy Samuel	8
30	Fleur van de Loenhorst	8
November		
1	Guido Hazeleger	1/2c
3	Nadine Baas	7/8
3	Giep van den Brink	8
3	Jara Evers	4/5
3	Loïs van de Kamp	4/5
5	Wous van den Brink	3
6	Esmee Jansen	3
6	Thijs van de Kamp	5
6	Luca Morren	6
8	Marlissa Top	7
9	Naomi Donkersteeg	6
10	Jan Bouw	8
12	Finn van Maanen	1/2c